

Som fortsättning på dramat från 2005,-6 och 7 följer här i sällskap med tidigare persongalleri några danser vi tränat på Revsudden sommaren 2008, i regi av Bosse och Gudrun. TACK!

När Gullvivan stod i fagraste blom
Vår vän C: son åter med snilleblix kom:
”Jag har ett förslag, jag tänkte vi skulle
ha utflykt med dans till vår Blåbärskulle!
Och tjejerna kan väl en Taffel sno till
Med Lätt och Lagom starkt, om vi vill!”

Krumstorpar´n sa: ”Jag kan tänka mig spela,
Karl-Jerker han bidrar nog med sin fela!”
Och Irene, som i fjol så nesligt blev sviken
Såg genast sin chans till en ny Vals i Viken.

Så på Morgonkvisten lastade från tår upp till nacken
De tar Slingan, som går uppför Wåmmabacken.
Väl framme så kan nu ”Fyllsvängen” börja
- på dylik en Lantyra kan ingen sörja!

- Ja, nu kan ni tro, det Tjo och Tjim blev,
Karl-Gustaf och Trestegarn till Josefin klev.
”Nä, nu åker du på en Rallarsving – ja
om du så mycke´ som rör min Pingla!”
sa Trestegar´n och drog iväg Ena Snoa
Karl-Gustaf fick ta sig en Schottis till Moa!

Fröken Johansson med C: son polkar och Jiggar,
Birgitta och Pojkarna står mest och diggar.
Gittan Goding far som en Virvelvind,
Irene och Karl-Jerker dansar kind emot kind,
Och Kotten, som med Bojak blev resultat
Sitter på armen så stolt och kavat.

Snart gick allt i 230 volt
Fina Stina nästan tappa´ sin kolt
Själva Julrenen uppe på himmelen myste
Hans mule ikapp med Vargmånen lyste.
Och som en Snöslunga i snoan för Siv,
Ja herregud, må ni tro vilket liv!
Till slut tyckte C: son,” det här går ej an-
Vi tar En vals tillsammans, Helt enkelt,” sa han

Anita Broddesson